

Zon 6/01: Breng jullie allermooiste zangstemmetjes mee en verkleed je als één van de drie wijzen. We gaan naar jaarlijkse traditie drie-koningen zingen! 's Middags eten we lekkere pannenkoeken op de scouts **Jullie worden van 9u – 13u verwacht.**

Zon 13/01: Trek jullie warmste kleren aan voor onze Winterspelen!

Zat 19/01 van 19u-21u: We kijken gezellig een film vanavond! **Neem €1 mee**, zodat de leiding iets lekkers kan voorzien.

Zon 27/01: Kom vandaag bewijzen dat jij de sterkste kabouter bent in onze Laddercompetitie!

Zon 3/02: We gaan met alle takken schaatsen in Herentals, joepie! **Om 10u mogen jullie afgezet worden aan de schaatsbaan, en om 12u mag je weer opgehaald worden. Vergeet geen handschoenen en €6!**

Zon 10/02: We spelen vandaag het allerleukste dorpsspel ooit!!

Zon 17/02: In plaats van Valentijn te vieren, laten wij eindelijk zien dat vrouwen het sterkste geslacht zijn! Battle van de geslachten!

Vrij-Zat-Zon 22-23-24/02 Joepie! Ons tweede kabouterweekend komt er weer aan. Meer info volgt nog.

Kabouterlied

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-BOUTERS lopen lachen roepen
bulderen en zingen.



Ze proesten dansen hollen tieren, vallen om en springen.

Ze klappen in de handen.

KLAP – KLAP – KLAP – KLAP – KLAP

Ze toeren in het rond.

TOET TOET TOET

En zijn ze dan opeens zo moe dan vallen ze op de grond.

BOEM

Hoem-pa-pa hoem-pa-pa, hoem-pa, hoem-pa, hoem-pa-pa

