

KABOUTERS ♥

ZON 29/04: Jullie moeten ons nog eens een weekendje missen want we gaan met alle leiding op weekend! **Vrije zondag**

ZON 6/05: Helaas pindakaas, ook vandaag moeten jullie het zonder ons stellen. Gelukkig krijgen jullie wel andere, super toffe leiding om mee te spelen. (ps: sorry, maar wij blijven wel altijd het leukst!) **Leidingswissel!**

ZON 13/05: Waag je vandaag enkel op wielmpjes, kom met je step, je rolschaatsen, je skateboard, je gocart, je fiets,... **Activiteit op wielpjes!**

ZAT 19/05: 14u-17u We vieren de 25^{ste} verjaardag van de allercoolste, tofste, gezelligste scouts van de wereld! Hip hip hoeraaaa en allemaal komen!

VRIJ 25/05 19u-21u of ZAT 26/05 18u-20u Kom met je mama en/of papa even langs het lokaal om je in te schrijven voor het kamp! Wij hopen dat iedereen meegaat! Vergeet de online inschrijving vooraf niet.

ZON 27/05: Wuhuw, we gaan bijna op kamp. Vandaag komen jullie meer te weten over het kamphema! We trekken de bossen in, bereid je voor!

ZON 3/06: We hopen op een zonnige zondag! Neem reserve kleren mee en een handdoek. **Bekentocht!**

ZON 10/06: Olé Olé we maken nog eens een vuurtje en maken ons eigen drie gangen menu, jammie. Meepakken waar je zin in hebt! **Woudloperskeuken!**

ZAT 16/06 19u-21u: Omdat het jaar bijna ten einde loopt, gaan we met de hele scouts gezellig rond het kampvuur zitten. Tot dan!

ZON 24/06: Neeeeeee, al de allerlaatste activiteit van het jaar, maar hier maken we nog een knaller van! Samen met de kapoenen en welpen gaan we naar de speeltuin van het Netepark. We verwachten jullie daar om 14u en jullie mummies en pappies mogen jullie terug komen ophalen om 17u. Daarna zien we jullie hopelijk allemaal op kamp!

XOXO JULLIE ALLERLEUKSTE LEIDING FOR EVER
Elias, Dieter, Fien, Arthur, Amelie, Lode



Papierslag



Op zaterdag 23 juni komen de Scouts en Gidsen van Pulle vanaf 9:00u uw oud papier ophalen.

Gelieve uw papier **stevig verpakt** aan de straat klaar te zetten.

Mensen die buiten Pulle wonen, kunnen hun oud papier op deze dag zelf naar het dorpsplein van Pulle brengen.